

# RAMEN VAN LUNS TERUG!

Hein van de Graaf

---

## Terpentijn en zaagsel

Het ruikt erg naar terpentijn in het atelier van Gerard Meijkamp in Goirle. Maar het is de enige manier om de kit en de troep los te weken die tussen het lood en het glas zit. Na 24 uur heeft de terpentijn resultaat. Meijkamp zet het paneel weer in elkaar met nieuwe loodstrips. Het beschadigde glas is eruit en vervangen door identiek nieuw glas. De buitenrand van het paneeltje is naar de knoppen en moet compleet nieuw; dat is niks apart, want een echt glas-in-loodraam heeft rondom een randje dat de grote klappen bij demontage moet opvangen.

## Vroom & Dreesmann

Huib Luns maakte in 1931 voor de trappelhal van de V&D in Den Bosch elf machtige raampartijen, gewijd aan de geschiedenis van Brabant, die in 1977 gedemonteerd werden. De 312 panelen kwamen in kistjes terecht en werden opgeslagen bij V&D in Amsterdam, wachtend op een Meijkamp die, als weleer Pygmalion zijn Galathea, het kunstwerk tot leven kon wekken. In 1983 wees het schrijverscollectief van 'Ach lieve Tijd' het 800-jarige 's-Hertogenbosch op de verdwenen V&D-ramen. Het Noordbrabants Museum liet zijn begerig

oog erop vallen. V&D wilde best meewerken mits er garanties kwamen. Er moest echter te diep in de portemonnee getast worden voor de restauratie en er waren herplaat-singsproblemen, want waar blijf je met 11 ramen van ruim 2 meter in het vierkant? Het plan werd dus niks.

Toen kwamen wij, dank zij mevrouw An-driessen, de weduwe van de voormalige V&D-bedrijfsleider, voor het eerst de ramen op het spoor. Zij had in de krant gelezen over het werk van Meijkamp.

## Gerard Meijkamp

Meijkamp is docent aan de HTS Den Bosch - nu deel uitmakend van de Hogeschool 's-Hertogenbosch - binnen de studierich-ting Bouwkunde. In zijn vrije tijd is hij glaze-nier en behoort daarmee tot de enkelingen die de specifieke technieken van het glaze-niersambacht nog beheersen. De glas-in-lood-kunst kent nog maar een paar brugge-hoofden in dit land, onder andere bemand door Gerard Meijkamp.

## De ramen van Beekvliet en KTA

In 1984 diende zich voor het eerst een gele-genheid aan om een tweetal waardevolle ra-men te restaureren: kunstwerken van Frans Slijpen uit de kapel van Beekvliet, het voor-malige klein-seminarie in Sint-Michiels-gestel. Dank zij Meijkamps restauratiewerk én een enthousiast kerkbestuur werden deze juwelen van ramen behouden; in 1987 werden ze met de assistentie van smid Thijs van de Helm herplaatst in het protestants kerkje van Gestel. Frans zelf was erbij! Hij is twee maanden geleden op 70-jarige leeftijd in Maastricht overleden.

Ergens op een zolder in Den Bosch werd in 1989 het verloren gewaande raam 'Kunst Techniek en Ambacht' van Huib Luns terug-



*Gerard Meijkamp experimenteert met een lettertype in de stijl van de dertiger jaren. Hein van de Graaf houdt zich terzijde bezig met het schrijf- en regelwerk rondom de restauratie.*

gevonden. Het was weer Gerard Meijkamp die er met zijn kennis in slaagde het kunst-werk met al die grisaille en tierelantijnen vol-ledig te restaureren. Zijn meesterproef is een paneeltje ergens bovenaan; dat was kwijt en moest aan de hand van een vaag plaatje op-nieuw gemaakt worden. Wie het kan aanwij-zen, is een goeie, want het is niet te onder-scheiden van de rest. Het raam is nu te zien in de hal van de HTS. In de nieuwe Hoge-school achter het station is er een mooie plek voor gereserveerd.

## De V&D-ramen terug in 's-Hertogenbosch

In januari 1992 werden de 'V&D-ramen van Luns' voor het eerst weer in Den Bosch ge-signaleerd. Nerveuze activiteit ontstond, want die 11 glastapijten met het formaat van een reclamebord, die 11 taferelen als enorme dia's, zouden schitterend herplaatst kunnen worden in de aula van de nieuwe Hogeschool.

Daar komt nog bij, dat de Hogeschool be-schikte over een Meijkamp, de glazenier met méér oog voor de kunst dan voor de kosten, en over een College van Bestuur in

de persoon van Kees Tetteroo, die feeling heeft voor historie, vooral als het Brabant betreft en zeker Den Bosch.

Door tussenkomst van velen, onder regie van Tetteroo, bouwheer van de Hogeschool, was het in juni 1992 zover dat de restauratie kon starten. 312 Panelen worden één voor één door Meijkamp onder handen genomen en grondig vernieuwd; elk van de 312 panelen legt hij uit elkaar en zet ze opnieuw in het lood. Het enorme restauratiekarwei zal drie jaren in beslag nemen, haast teveel voor één man die het in zijn vrije tijd moet klaarspelen! De terpentijn- en looddampen gaan erbij in de kleren zitten. Hij moet er wel veel voor terugkrijgen.

### **Berkeblaadjes en mensengezichten**

Eén raampartij bestaat uit talloze paneeltjes. Je ziet details die op afstand niet meer te onderscheiden zijn, de nerven van een

berkeblaadje, eikeloof, een druivewingerd. De mensengezichten zijn zo oorspronkelijk uitgevoerd, dat een beschadiging niet te restaureren is. Meijkamp laat die dus met rust en prepareert ze slechts om verder verval te voorkomen. Hij vraagt zich af waar het paneel is met die kwaai kop van een Spaanse krijger, één van de twee panelen die zoek zijn; het andere is het wapen van Grave. Maar die krijger zit hem lelijk dwars.

Zo is Meijkamp steeds bezig met details en ongeziene kleinigheden die zich pas na een jaar of drie geleidelijk ordenen tot een totaalbeeld, tot glastapijten die het verhaal vertellen van de bloei, de ondergang en de herleving van een gewest. Hij krijgt er veel voor terug, want hier wordt een gaaf kunstwerk, dat zijn hart gestolen heeft, tot leven gewekt en het laat hem niet meer los: Pygmalion in de ban van Galathea, zijn eigen kunstwerk.

