

# Een Bosschenaar contra het Rosmalens belang

Aart Vos

In 1666 overleed Jan Nelissen van Altenhuysen, burgemeester van Rosmalen. Een overlijden komt altijd te vroeg, maar Van Altenhuysen ging dood tijdens zijn ambtsperiode. Om precies te zijn twee maanden voordat zijn termijn afliep.

Wie moest hem vervangen? De schepenen vergaderden lang en besloten op 8 november 1666 Nicolaes van de Cappellen tot burgemeester te kiezen. Maar waar was Nicolaes?

Toen de beste man het bericht hoorde van het overlijden van Jan van Altenhuysen vertrok hij spoorslags. Met een vooruitziende blik laadde hij de meeste van zijn meubeltjes op een kar en vertrok naar 's-Hertogenbosch! Hij wilde geen burgemeester worden van Rosmalen! Hij wens- te niet de eer te ontvangen die bij een der-

*Gezicht op Rosmalen in 1730. Pentekening door H. Spilman.*

*(Origineel: prentenkabinet Noordbrabants Genootschap in bibliotheek KUB, Tilburg)*



gelijk ambt hoorde en al helemaal niet de lasten. Van de Cappellen deinsde voor het burgemeesterschap terug. De burgemeester, de "meester der burgers", was belast met het financiële beheer. Als het mis ging met de kas van Rosmalen, dan was hij de klos. Hij woonde nu in 's-Hertogenbosch en was bovendien burger van die stad. Maar de 'schepenen en regeerders' van Rosmalen pikten dit niet. Zij bevalen dat Van de Cappellen onmiddellijk naar Rosmalen zou terugkeren. Deed hij dat niet dan wachtte hem een boete van 6 gulden per dag als hij niet zou gehoorzamen. Van de Cappellen wendde zich daarop tot de Bossche notaris Van Deursen en liet door hem een akte opmaken<sup>1</sup> waarin werd opgetekend dat hij nu al ruim zes weken met zijn meubelen in de grote stad woonde en zich dus niet meer beschouwde als een inwoner van het dorp Rosmalen. Een burger van 's-Hertogenbosch kan niet 'met sulcke bedieninge ofte dorpslasten beswaert worden'. Daarom moesten 'de regeerders' van Rosmalen zo snel mogelijk hun dreigementen met hoge boetes intrekken, anders zou hij juridische stappen overwegen.

Hoe de zaak is opgelost ben ik verder niet nagegaan. Het leek me aardig om te signaleren dat ruim 300 jaar geleden Rosmalen iemand als burgemeester wenste die juist om deze redenen naar 's-Hertogenbosch 'vluchtte'. Deze Bossche burger wilde het Rosmalens belang niet dienen. ■

1. Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, Notarieel Archief 2701, fol. 421, 10 november 1666.