

De Lezer



Bosche Bladen roept herinneringen op, wekt de 'historische sensatie', waarin de lezer ons regelmatig laat delen. De luchtfoto waarop de Leonardus in deplorabele staat is te zien herinnerde Martin van Liempt aan zijn Eerste H. Communie in 1957. In 1983 bezocht de heer Kroon het Noord-Italiaanse Naturns bij Merano. In de dorpskerk bevinden zich zeer oude fresco's – misschien wel uit de 8^e eeuw –, waaronder een schildering van een op het eerste gezicht vrolijk schommelende Sint Prokulus. Een afbeelding van de wandschildering werd in het vorige nummer bij de column van Cornelis Verhoeven geplaatst. De heer Kroon maakte de redactie erop attent dat Sint Prokulus de verkeerde kant uitkijkt. Dat lijkt

inderdaad het geval. De redactie heeft zich laten misleiden door de folder van de plaatselijke vvv. Op de omslag doet de heilige het beter als hij de verkeerde kant uit kijkt. Overigens is het helemaal geen olijke Prokulus. De heilige maakte gebruik van de schommel om over de stadsmuur te komen, weg van zijn belagers. Is het trouwens Prokulus wel, of moeten we denken aan de apostel Paulus die de grote stad Damascus moest ontvluchten door zich in een mand over de stadsmuur te laten zakken?

Tot slot wezen de heren Van Dijck en Van Haaren de redactie erop dat de Illustre Lieve Vrouwebroederschap geen regenten kent, en derhalve ook geen regentenkamer zoals in het bij-schrift bij de foto te lezen stond.

Paulus (of Prokulus) blikt in de goede richting, nagekeken door Damascener broeders die hem over de muur laten zakken. Hoog boven de broeders is nog een panorama van Damascus geschilderd (Foto: G.G. Kroon).