

Bossche Noten

Een oud probleem

Mensen maken rommel en produceren veel afval. Waar laat je je troep? Er zijn mensen – iedereen is er tegen, maar het gebeurt – die lege bierblikjes verzamelen om ze en masse in de berm te mikken. Anderen smijten hun oude koelkast of tv in de bosjes of spugen hun uitgekauwde kauwgom op de stoep. Bah.

Rond 1530 brachten Bosschenaren – men sprak toen ook over ‘van oudts gewoenlijcken’ – hun vuiligheid achter ‘dat oude raedthuys ofte Achter dat Wilt Vercken’ om het daar neer te gooien. De stedelijke overheid drukte de inwoners op het hart dat het de bedoeling was ‘vuylnisse’ in de ‘backen’ die daar stonden achter te laten en niet ‘daer buyten te stortten’.

De overheid wenste – voorzover dat toen mogelijk was – een schone stad. Op zaterdag, de dag voor een heiligen-dag en de dagen voor de hoge feestdagen, zoals Pasen, moest de stad schoon zijn. Iedere inwoner was verplicht zijn straatje schoon te vegen. Het slijk en de andere troep moest op een hoop worden geveegd en 's avonds kwam de slijkveger de vuilnis ophalen.

A.v.

Bron: Zgn. Placcaet ende Geboeiboek, 1541, in: Oud Stadsarchief, inv. Hoekx nr. 136.