

Redactioneel

Aan de overzijde van de Noordzee, waar nog tradities zijn die voor eeuwig in stand blijven, werd deze zomer aan 1000 personen gevraagd wat zij nu de belangrijkste gebeurtenis uit de afgelopen honderd jaar 'Britse geschiedenis' vonden. Nee, het was niet het begin van de Tweede Wereldoorlog, niet het einde van de Great War in 1918, maar 'Princess Diana's death' op 31 augustus 1997. Historici vroegen zich verbijsterd af hoe serieus het vak geschiedenis op school wordt gegeven. Geschiedenis is emotie-tv, vooral iets dat recent met veel tranen op de treurbuis is vertoond. Nou dan weten wij ook wel wat voor ons Nederlanders het belangrijkste was van de afgelopen eeuw, als dit vandaag aan ons wordt gevraagd. Niet het akkoord van Linggadjati en ook niet oktober 1914 toen één miljoen Belgen naar Nederland vluchtten, want bij mensen die naar Nederland vluchten hebben wij zo onze bedenkingen. Nee, het wordt de moord op Pim.

Gebeurtenissen van gisteren die een enorme indruk hebben gemaakt, waarbij veel tranen zijn vergoten en mensen in woede onstaken, berijmde boodschappen en knuffeldieren aan de dode als grafgeschenk werden meegegeven, zijn dé grote momenten. Wat mensen 'zoiuist' persoonlijk diep heeft geraakt, dát komt in de top tien.

Soms raken ook onbetekenende onderwerpen uit ons tijdschrift mensen en worden opgepakt. Niet door de krant. Die heeft andere kanalen. Zo las ik vandaag de uitspraak van een hooggeleerde Bosschenaar in de krant: 'Als de stad lef heeft, doet ze niks aan de Markt'. Nou zo'n statement mag er wezen. Of 'De Vaas van Vreugde' staat in 2003 weer op z'n sokkel. Stond in de krant. Wisten we niet. Ons tijdschrift had daar iets mee, meen ik mij te herinneren. Schokkende gebeurtenissen rond Vaas en Markt komen niet in de top-10. Maar goed ook. Trouwens het bezoek van Napoleon aan Den Bosch ook niet. Wat 'doet' die keizer ons nog? Niet veel. Zijn wandaden zijn we vergeten. Naarmate de tijd voortschrijdt, wordt hij een held. Raar is dat. Een commissie vindt zelfs dat hij daarom een beroemd Bosschenaar is en een plaquette verdient.

Bossche Bladen trekt verder en brengt vanaf nu een nieuwe rubriek: *Van St(r)aatswege* door neerlandicus Marcel van der Heijden die op zoek gaat naar het waarom van straatnamen, èn vanaf 2003 meer kleur. Een moment om nooit te vergeten.

A.V.

Lodewijk Napoleon, Koning van Holland 1806-1810. Broer van de keizer. Verbleef in 1809 enkele dagen in de stad en toonde zeer veel belangstelling voor industriële activiteiten. Beroemder Bosschenaar dan zijn broer. Wil ook een plaquette.