

## Wie is wat

In het afgelopen jaar schreef Theo Hoogbergen enige malen over zogenoemde *Beroemde Bosschenaren*. Toen Hoogbergen Jan Heijmans opvoerde als Bosschenaar ontstond er bij enige lezers commotie (Zie *Bossche Bladen* 2003-3). Mocht Den Bosch deze Rosmalenaar zo maar claimen?

De redactie boog zich over het probleem wie nu Bosschenaar is en wie Rosmalenaar. De redactie is van mening dat een Bosschenaar iemand is die in Den Bosch is geboren, die daar woont, maar bovenal die zich Bosschenaar voelt. Dat zelfde geldt voor een Rosmalenaar.

Ik ken iemand die in Zaltbommel woont, al jaren in Den Bosch werkt, maar die zich noch een Bommelaar, noch een Bosschenaar voelt. Hij is geboren in Utrecht en voelt zich eigenlijk nog het meest met Utrecht verbonden. Hij is een Utrechter. (Geen Utrechtenaar – zie Van Dale – want dat kan ook een Rosmalenaar of een Bosschenaar zijn!)

Moeilijker wordt het als iemand is overleden. Want dan krijg je te maken met souvenirjagers, mensen die hun collectie beroemdheden uit eigen dorp of stad willen aanvullen.

Stel, iemand is in Rosmalen geboren, maar op 4-jarige leeftijd verhuisde hij naar Den Bosch. Hij woonde en werkte in die stad tot hij pakweg 75 jaar was



en verhuisde toen naar een 'aanleunwoning' in Rosmalen en overlijdt daar vijf jaar later. Moeten we dan spreken van een Rosmalenaar die dood is gegaan of van een Bosschenaar? U ziet hoe vreemd het is en hoe moeilijk iemands identiteit te claimen is. Daarmee willen wij de discussie beëindigen.

## 1 april

Een lezer berichtte de redactie dat het verhaal over de in 1954 gevonden *middeleeuwse ridder*, waarover *Bossche Bladen* in het vorige nummer berichtte, wellicht een **1 april-grap** was.

De auteur van deze korte bijdrage vermeldde immers dat het bericht op 31

*Grenssteen van het Bossche 'Vrijdom' in Hintham. Ervóór 'Bosschenaar', daarachter 'Rosmalenaar'??? (Of: erachter resp. ervoor, het is maar hoe je het bekijkt.)*

*(Foto: Stadsarchief, collectie Roelands)*

maart in de krant verscheen en op de eerste april konden de mensen de opgebaarde ridder in de oude Sint-Jacob een laatste groet brengen.

Het zou kunnen. De krant van 2 april en de daaropvolgende dagen maakt echter geen melding van drommen Bosschenaren die met bloemen, knuffels en/of witte ballonnen langs de baar schuifelden.

AV