

Jubileumboek Filatelisten

Een verrassende verenigingsgeschiedenis

Het *Jubileumboek 75 jaar 's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging 1930-2005* ('s-Hertogenbosch 2005) is een verrassing. Het gaat over postzegels, allicht, maar niet-postzegelverzamelaars die gek zijn op de geschiedenis van 's-Hertogenbosch komen ook aan hun trekken. De onderwerpen die negen specialisten aan de orde stellen, worden voorafgegaan door de 'geschiedenis' van de vereniging. In dat hoofdstuk schrijven de samenstellers van het boek over de wederwaardigheden en de personen die de afgelopen 75 jaar actief waren. Dan volgen de afzonderlijke thema's. Ik noem er een aantal: De Sint-Jan op postzegels, op gelegenheidsstempels (bijvoorbeeld

'Oud-'s-Hertogenbosch 16-31 juli 1935' en de stempel t.g.v. de Nationale Jeugdmanifestatie *Jeugd Aktief* in 1966) en op speciale enveloppen en kaarten en bovendien voorzien van een postzegel met de kathedraal als afbeelding. Voorts een hoofdstuk over het postkantoor aan de Kerkstraat, gevolgd door een boeiend hoofdstuk over schilder-tekenaar Jan Sluijters (1881-1957) die niet alleen in 's-Hertogenbosch werd geboren, maar hier ook onderwijs volgde aan de Kunstacademie. Hij ontwierp Kinderzegels en de zegels van het *Rembrandtjaar 1930*. De Bossche filatelisten zijn niet alleen in postzegels geïnteresseerd (de geschiedenis van het postkantoor memoreerde ik reeds), hun aandacht gaat uit naar alles wat zich afspeelt nadat de postzegel op de brief of kaart is geplakt. Daarom



Gelegenheidsstempel van de PTT bij de viering van het 750-jarig bestaan van de stad in 1935.

staat in het boek ook een hoofdstuk over de 'typenraderstempels' die in 's-Hertogenbosch gebruikt zijn – deze werden in 1906 ingevoerd ('Dienstorder Do.292 van 28 juni 1906'). Het is maar dat u het weet! – en de automatische briefpostverwerking in de stad. Het boek van ruim 200 pagina's heeft geen wetenschappelijke pretenties, maar is wel zorgvuldig samengesteld. Ik ben enthousiast over deze uitgave die bovendien goed is geïllustreerd. Even terzijde: dat de gemeente 's-Hertogenbosch de uitgave mede mogelijk maakte – een boek maken is heel duur – had best vermeld mogen worden. Het boek is in eigen beheer uitgegeven en te bestellen bij Hubert van Werkhoven, Oosteinderweg 72, 5247 WG Rosmalen, tel. (073) 613 24 38, e-mail: hbmvanwerkhoven@planet.nl

Een piccolo voor hotel-café-restaurant 'De Postzegel' in de Karrenstraat (1952). De 's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging heeft begin jaren vijftig korte tijd in dit hotel haar vergaderingen gehouden. De heer Van Werkhoven deelde mee dat hem door de vroegere eigenaren is verteld dat het hotel op de plaats stond waar vroeger een poststationnetje was. Het assortiment en de dienstverlening werden in de loop der tijd uitgebreid en het pandje moest worden vergroot. Men wilde echter niet de verkoop van postzegels kwijt en in verband hiermee gaf de waard aan zijn zaak de naam 'De Postzegel'. Als reclamemiddel werd een zelfgemaakte 'postzegel' gebruikt die vaak naast de echte postzegel op enveloppen werd geplakt. (Foto: Stadsarchief, collectie Het Zuiden)

