

De Boschboom veertig jaarringen oud

Veertig jaar geleden, op 3 september 1968, richtten negentien geïnteresseerde stadsgenoten de Cultuurhistorische vereniging *De Boschboom* op. Theo Wouters was er bij en beschrijft in dit nummer het voorspoedige planten. Toen de wederopbouw van onze stad zijn voltooiing naderde, werd het vizier blijkbaar ook weer op het verleden gericht. Met lezingen, excursies en met een periodiek: *De Boschboombladeren*. Zes en veertig aan de *Boom* ontsproten *Bladeren* hebben een blijvende bijdrage geleverd aan de kennis van ons verleden. In 1999 verschenen *Bossche Bladen*: een samenwerkingsverband van het Stadsarchief, de gemeentelijke afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten en onze Cultuurhistorische vereniging. Later schoof ook het Noordbrabants Museum aan.

Inmiddels is *De Boschboom* met meer dan 500 leden, met lezingen, excursies en met een Historisch Diner in de herfst en een Boerenkoolmaaltijd in de winter, nog steeds springlevend. Sinds dertien jaar wordt ook het *Grôôt Bosch' Dictee* georganiseerd en worden boekuitgaven gerealiseerd: de twee *Muntelboeken*, studies over *Kloosters en Religieus Leven*, over *Marius de Leeuw* en *Jheronimus Bosch*.

Op achttien oktober wordt tijdens een feestelijke zitting in het Jheronimus Bosch Art Center het boek *'t Zand, de eerste uitleg van 's-Hertogenbosch na de opheffing van de vestingstatus in 1874*, ten doop gehouden. Een tiental auteurs heeft daaraan meegewerkt. Nog steeds met hetzelfde doel: het verleden van onze stad en haar bewoners voor zoveel mogelijk geïnteresseerden toegankelijk maken. Waarlijk een goede reden om dan met leden en genodigden terug te kijken, het glas te heffen en te toosten op de toekomst van een gezonde en bloeiende *Boschboom*!

Rudie van Eekert, voorzitter van *De Boschboom*

Embleem van de 'Kring voor Geschiedenis en Heemkunde De Boschboom', zoals afgebeeld op de omslag van de eerste aflevering van Boschboombladeren, februari 1969.

