

Nieuws van het Stadsarchief

Aanwinsten

- Collectie burgemeester mr. G.M.J.W. van de Ven, (1924) 1951-1988, 0,4 m (hoofdzakelijk krantenknipsels betreffende zijn loopbaan).
- Aanvulling archief Remington, 1977-1989, 0,05 m
- Van F. Kuit/M. van Engelen: collectie van ca. 100 glasnegatieven van Adolf van Engelen, ca. 1896-1910; met documentatie, 1853-1941, 0,05 m
- Collectie documentatie F.J.M. van de Ven, 2e helft 20e eeuw, 0,75 m
- Archief HEVO Rosmalen, 1970-2005, 5 m
- Minuutplan kadaster Bokhoven, 1822, bewerkte reproductie, 1 stuk
- Collectie persoonlijke stukken L. de Rooij, 1944-1950, 0,02 m
- Twee fotoalbums van de Openbare Leeszaal, afkomstig van de Stadsbibliotheek, 20e eeuw

Studiezaal

De studiezaalopenstelling van zaterdag 5 december is vanwege Sinterklaas verschoven naar 12 december. Op vrijdag 25 december is het Stadsarchief gesloten.

Expositie Felix Janssens

Van dinsdag 20 tot en met vrijdag 30 oktober is er in het Stadsarchief een foto-expositie gewijd aan het werk van Felix Janssens, fotograaf bij het Brabants Dagblad van 1959-1999. Aanleiding is de overdracht van het fotoarchief van Janssens aan het Stadsarchief. De expositie is tijdens de openstelling van het Stadsarchief gratis te bezoeken.



Uit het fotoarchief van Felix Janssens: sloop van het spoorwegstation, juli 1995.

Nieuws van de Boschboom

De maand oktober staat voor *de Boschboom* in het teken van de beroemde Vlaamse schilder Rogier van der Weyden (1400-1464). In onze zusterstad Leuven wordt dit najaar namelijk een grote tentoonstelling van zijn werk georganiseerd. Meer dan honderd kleurrijke topstukken uit Europese en Amerikaanse verzamelingen zullen er het fascinerende verhaal vertellen van deze meester van de zogenaamde Vlaamse Primitieven. Op woensdag 14 oktober zal dr. Kees van den Oord in de Verkadefabriek met een voor eenieder toegankelijke lezing, *De Passie van de Meester*, ingaan op de leef- en

werkwereeld van Rogier van der Weyden en zijn belangrijkste schilderijen tonen en analyseren.

Tien dagen later, op zaterdag 24 oktober, vertrekt *de Boschboom* dan naar Leuven om de banden met deze zusterstad aan te halen, maar vooral om de tentoonstelling, die ook *De Passie van de Meester* heet, onder deskundige begeleiding te gaan bekijken.

In november wordt voor onze leden weer het jaarlijkse *Historische Diner*, met diverse verrassende entremets, geserveerd.