

Bossche Noot

Kometen

Kronieken verslaan vaak gebeurtenissen die tot de verbeelding spraken. Verscheen er een komeet aan het firmament, dan trekt deze ook in een kroniek aan ons voorbij. Een komeet was voor onze voorgangers meestal een teken van

naderende rampspoed. De kroniek van Sint Geertrui vermeldt de passage van zeker zeven staartsterren tussen 1313 en 1682. De komeet van 1577 was er ook met Kerst: 'den 10 november heeft men hier ten Bos gesien een groote comeet

met een lange opgaende strale ontrent savonts ten ses uren ende scheen tot tien uren toe; ende heeft geduert tot den tweden Kerchs hijligh dag'.

AV